

TEKST SHYRA HUETING | FOTO'S JAN WILLEM VAN VLIET



# BEZETEN

## Zo verbeter je je tuin

1. Tuinieren is vooruitzien. Registreer en signaleer wat er in je tuin gebeurt en pas je wensen daarbij aan.
2. Kijk goed naar je tuin: waarom is hij niet mooi? Mis je kleur? Mis je hoogte? Mis je structuur?
3. Wat kun je doen ter verbetering? En wanneer? Als je deze punten in de gaten houdt, til je een tuin naar een hoger plan.



Wie Alie Stoffers

Wat De Tuinerie, een bureau voor tuinontwerpen en beplantingsadvies, groenadvies, lezingen, workshops; romantische bezoektuin

Bijzonder Alie heeft een eigen tulpemengsel samengesteld in roze, lila en paars

**Noordelijke ontwerpers bedenken droomtuinen voor anderen. Maar hoe ziet hun eigen tuin er eigenlijk uit? Deze zomer kijkt *Wonen&Co* bij hen over de heg, om te beginnen bij Alie Stoffers van De Tuinerie in Kolham.**

**G**euurende rozen, romantische paadjes, vergeten groenten en kleurencombinaties om jaloers op te worden. De Tuinerie verenigt bijna alles waar een tuintelhebber van droomt. Het ontwerp is het visitekaartje van Alie Stoffers, die in twintig jaar tijd een lap woestijn grond heeft veranderd in een groen paradijs. Ze maakt allerlei tuinen in opdracht voor anderen. Maar wie net zo'n tuin wil als zij doet er goed aan de kinderen de deur uit te doen, van bruidjes af te gaan en vakanties voortaan af te zweren. „Het is hard werken en een manier van leven. Beautiful gardens are not made sitting in the shade.“

De tuin is 1250 vierkante meter groot en bestaat uit verschillende tuinkamers op kleur. In de ene hoek kleuren gele en oranje

bloemen prachtig bij elkaar, in een ander deel is voor een combinatie van oranje met paars gekozen. Via de blauw-limegele voor tuin, waar planten in potten en mandjes voor nog meer sfeer zorgen, slingert een paadje naar achteren. Daar wacht de bezoeker een kleurrijk schouwspel. Je komt ogen te kort, overal zijn mooie borders vol zomerbloeiërs ingericht in de mooiste kleuren. De ene keer domineert blauw, dan weer voeren witten of grijzen de boventoon.

„Tuinkamers bieden de mogelijkheid voor verrassingen. Dat komt doordat je het geheel niet in één keer overziet. Daar hoef je dus geen kasteeltuin voor te hebben“, vertelt Alie.

**BEZOEKTIJN**  
Toen ze in Kolham kwam wonen ontdekte

ze dat tuinieren leuk was. „Ik vond het geweldig. Na acht jaar had ik al een bezoektuin. Het tuinieren is helemaal uit de hand gelopen. Ik doe niks anders meer. Eigenlijk heel saai.“ In 2009 zegde ze er haar baan in het verzekeringsweten voor op, want het was niet meer te combineren. „Ik heb voor mijn hart gekozen en heb er nooit spijt van gehad.“

Alle volgende tuincursussen in Engeland en begon tuinen te ontwerpen. Dat doet ze nog steeds. Daarnaast maakt ze ook beplantingsplannen, geeft tuinadvies, houdt lezingen en ontvangt liefhebbers in haar eigen tuin. „De bezoekers komen uit het hele

land. Het leuke van ontwerpen is de combinatie van het creatieve en technische. Je werkt met levende materialen, met een eigen gedrag. Je moet niet alleen verstand hebben van planten en hun habitat, maar ook gevoel hebben voor kleurencombinaties, voor lijnen en verhoudingen. Ik werk het liefst met strakke belijning, strakke kaders. Daarbinnen kun je uitpakken met planten en bloemen.“

### FILOSOFIE

„Verder moet je ook aanvoelen hoe mensen zijn. Als iemand al overstuurt wordt van een plantje dat op een verkeerde plek groeit,

dan moet je geen tuin hebben als die van mij. Mijn filosofie is dat mensen een tuin moeten hebben die bij hun leefstijl past. Daarom maak ik andere tuinen voor een gezin met kleine kinderen en een druk bestaan, dan voor een ouder stel dat is gestopt met werken en wil gaan tuinieren. Maar voor iedereen die mij vraagt voor een tuinontwerp geldt dat ze kiezen voor een echte tuin, met planten in de hoofdrol.“

In haar eigen tuin is haar filosofie waarneembaar. Via strakke paadjes van geurende hagen en borders vol frivole bloemenvolrijheid, komen we bijvoorbeeld bij een hostastraat en

een moestuin op kleur.

„Ik werk veel met gelaagdheid in mijn zeven borders. Dat wil zeggen dat je bollen en planten, die op verschillende momenten van het jaar bloeien, bij elkaar in een border zet. Vroeg in het voorjaar volgen de bloemhollen, daarna volgen andere planten in ook weer mooie kleurencombinaties. Zo heb je elke maand iets anders om van te genieten.“

„Elk moment is een goed moment in de tuin. Ik hou niet van evergreens. Je moet de seizoenen kunnen zien. Er zijn elke keer weer nieuwe sterren die stralen.“

Meer informatie: [www.de-tuinerie.nl](http://www.de-tuinerie.nl)

### Tips

- Zorg dat een tuin bij je leven past. Anders is het niks en wordt het niks.
- Een nieuw huis? Ga er eerst eens wonen en beleef je tuin. Ervaar waar je je lekker voelt, waar de wind vandaan komt, waar je over de hypotheek kunt praten zonder dat de buren meelisteren, waar zon is, waar de schaduw. En ontdek wat de buren gaan doen: waar zotten ze de trampoline, de barbecue?
- Neem niet zomaar een plant! Niet elke variant is goed. Denk eens aan de sterke, doorbloeiende geranium Rosanne. Heb je geen verstand van planten, kies dan exemplaren die hutterproof zijn. Die gaan niet zo gauw dood.
- Wees kritisch op kleur: blauw bijvoorbeeld moet echt blauw zijn en geen lila.
- Het realiseren van een tuin doe je stap voor stap. Probeer het eerst eens met een border, als het bevalt ga je verder.

